

't RestaurantGilde van  
*Kiste Trui*







U hebt 'm in de hand. De krant van 't RestaurantGilde van Kiste Trui. De legendarische figuur Kiste Trui wordt op de pagina hiernaast aan u voorgesteld, maar eerst willen wij, de leden van 't RestaurantGilde, ons aan u voorstellen.

't RestaurantGilde is een initiatief van een aantal restaurateurs in de gemeente Mook en Middelaar. Restaurateurs die u graag willen laten genieten van de kwaliteit van hun keukens en die u als zeer geziene gast in hun restaurant willen ontvangen. Maar de restaurateurs van 't RestaurantGilde willen meer. Zij willen u ook wijzen op al het moois dat onze streek te bieden heeft.

Met u terug gaan naar de historische plaatsen waar, in een meer of minder ver verleden, de geschiedenis werd bepaald en zij willen u kennis laten maken met de monumenten die daarbij horen.

Kortom, niet alleen onze keukens maken het de moeite waard om ons te bezoeken, maar met gepaste trots nodigen wij u ook uit naar de omgeving waar wij gevestigd zijn.

Wij heten u van harte welkom en hopen dat u zich hier thuis zult voelen.

## **De leden van 't RestaurantGilde van Kiste Trui**

*De aangesloten restaurants zijn herkenbaar aan o.a. een bronzen schild, bevestigd aan de gevel.*







Dit verhaal gaat over een vrouwtje, Trui genaamd, dat heel lang geleden, tweede helft 16e eeuw, in de Plasmolen moet hebben geleefd. En als we spreken over de Plasmolen, moeten we eigenlijk zeggen dat ze in de Riethorst heeft geleefd. Een buurtschap van de Plasmolen.

Trui was nooit bekend geworden als niet in 1574 de Spanjaarden onder koning Philip en de "Opstandelingen" onder Willem van Oranje een appeltje met elkaar te schillen hadden. Een zogezegd vroege variant van het latere "Appeltje van Oranje". Zoals bekend trokken de Spanjaarden aan het langste eind en het leger van Willem, onder aanvoering van Lodewijk en Hendrik van Nassau, leed een zware nederlaag. Deze slag is later bekend geworden als de slag op de Mookerhei en nu nog, als wij iemand ergens naar toe wensen waar het minder goed toeven is, zeggen we: "Loop jij maar naar de Mookerhei".

In die tijd was het er in de Riethorst nogal moerassig en een groot deel van het leger van Willem van Oranje is dan ook in deze moerassen verdwenen. En met de soldaten schijnt toen ook de krijgskas in het ongerede te zijn geraakt. Indertijd werd een leger uit de schatkist betaald, dit schijnt overigens nog steeds te gebeuren, en we hebben ons laten vertellen dat die kist indertijd tot aan het randje gevuld was.

Enfin, de kist was verdwenen en daar komt Trui in beeld. Bij Trui werd thuis regelmatig over de slag en de kist gesproken. Die verhalen werden vooral 's avonds verteld als het gezin bij de "vuurkuul", de huiselijke haard was gezeten en dan bij voorkeur als donkere wolken zich samenpakten aan de hemel en donder en bliksem hun angstaanjagende spel speelden boven de

schaarse behuizingen van de Riethorst. En Trui hoorde ook het verhaal over de soldaten die op de vlucht jammerlijk verdronken waren in de nabije moerassen en die niets meer konden vertellen over de meegezonden schatkist. Toch was er eentje, er is er altijd wel eentje, die aan de dood ontsnapt was en geprobeerd heeft de zware kist met florijnen en dukaten boven de grond te krijgen. Tijdens het graven werd hij door de Spanjaarden ontdekt en voordat de man kon vertellen wat hij aan het zoeken was bungelde hij al aan de hoogste boom. En Trui hoorde ook het verhaal over een man die vele jaren later op zoek ging naar de kist en hij had succes.

Op een gegeven moment raakte met een snerpend geluid zijn spade het ijzeren beslag dat om de houten kist heen zat. Nu blijkt er onder schatgravers een ongeschreven wet te bestaan. Tijdens het graven mag er absoluut niet gesproken worden. Kijk, als wij in de tuin aan het spitten zijn en we roepen naar de buurman dat ons gras veel groener is dan het zijne, dan levert dat doorgaans geen problemen op, maar schatgraven is van een totaal andere orde. Edoch, de schatgraver was dat vergeten en toen hij riep: "ik heb ze in de hand", verscheen daar een klein rood duiveltje, vermoedelijk Belgisch, en die riep: "maar ik heb ze met de tand" en trok de kist verder de diepte in. Toen moet Trui gedacht hebben van wat een ander kan, kan ik ook. Ze kocht twee schoppen, een steekschop en een bats en bij tij en ontij trok zij erop uit. De wereld om haar heen interesseerde haar niet meer, haar man bleef thuis achter met de kinderen en werd zo de allereerste "huisman". Trui zelf versimpelde en werd zo Kiste Trui.

Iedereen in de buurt kende haar zo en iedereen zag haar zo. Met de bats in de ene en de steekschop in de andere hand en met haar priemende ogen turend naar de lokkende grond, daar ergens in de Riethorst. Zij groef eens hier en zij groef eens daar, telkens met in haar binnenste de vrees voor dat rode mannetje dat de kist nauwlettend zou bewaken. En Kiste Trui, niet voor een kuil gevangen, trok naar de pastorie en vroeg aan de pastoor of hij dat duiveltje niet kon bezweren. Voor een béétje pastoor moest dat toch een "makkie" zijn. Maar de pastoor deed niet mee. Zijn opleiding was meer gericht op Boven en niet naar Beneden. Kiste Trui ging teleurgesteld naar huis, pakte de bats en de steekschop en hervatte haar graafwerk. Teleurgesteld maar niet ontmoedigd. En Kiste Trui bleef graven en is dit tot haar dood blijven doen. Ergens in België, denk even aan dat rode duiveltje, is er aan haar graven een einde gekomen.

Vlak voordat Kiste Trui de vermoeide ogen sloot zou zij gezegd hebben: "nu komt het rode mannetje niet meer" en daarmee zette Kiste Trui, zonder het zelf ooit te weten, het sein op Groen. Op Groen voor alle schatgravers van nu en in de toekomst. Zij kunnen ongestoord graven en er mag zelfs bij gesproken worden. De kist is er nog en het duiveltje komt niet meer. ...Trui heeft het zelf gezegd.

*(met dank aan pastoor Thijssen)*





't RestaurantGilde van Kiste Trui biedt u de mogelijkheid tot het geven van een uniek geschenk. Wellicht zo uniek, dat daardoor “geven misschien wel leuker wordt dan krijgen”.

Het fraaie kistje, gevuld met Duiten in drie waarden, is de hedendaagse schat die bij de leden van 't Gilde te vinden is. Met de Duiten, betaalmiddel in de tijd van Kiste Trui, kan de rekening bij de aangesloten restaurants van 't Gilde worden voldaan. Voor bijvoorbeeld een pannenkoekenmaaltijd met de kinderen of een romantisch diner bij kaarslicht...

't RestaurantGilde van Kiste Trui geeft u niet alleen de gelegenheid om de schat van Kiste Trui te vinden, maar ook om hem weg te geven. Als geschenk aan een zakenrelatie, medewerker of zomaar aan iemand die u dierbaar is.

Voor zover bekend is er nooit een schatkaart geweest waarop de vindplaats is aangegeven. De enige tip die wij u kunnen geven is... ga naar [www.kistetruui.nl](http://www.kistetruui.nl) en klik op Schenk de Schat. Natuurlijk kunt u ook gewoon contact opnemen met een van de aangesloten restaurants.

*Verjaardag, receptie of feest:  
Schenk de schat  
van Kiste Trui!*





De aanbeveling "Loop naar de Mookerhei" lijkt een verwensing, maar niets is minder waar. Het is een vriendelijke uitnodiging aan diegenen die in een ongestoorde natuur op zoek zijn naar rust en schoonheid. De Mookerheide is mooi en vreedzaam en zeker de moeite waard om te bezoeken. De wandelaar kan genieten van het zestig meter hoog gelegen heidegebied van ongeveer tachtig hectaren, waarvan de geschiedenis tweehonderdduizend jaar terug gaat toen de Mookerheide behoorde tot een reusachtige stuwwal uit de voorlaatste ijstijd.

Waar nu in het landschap een geul tot manshoogte is uitgesleten, heet het daarom ook geen pad, maar een smeltwaterdal. Mede daardoor is de Mookerheide geologisch gezien een waar eldorado.



Niets op de Mookerheide herinnert nog aan een van die bloedige gebeurtenissen uit onze geschiedenis: **De Slag op de Mookerheide.**

Op 14 april 1574, in het begin van de Tachtigjarige Oorlog, sneuvelden hier duizenden Opstandelingen tijdens de gevechten met de Spaanse troepen. Het leger van Lodewijk en Hendrik van Nassau probeerde zich te verenigen met dat van hun oudere broer prins Willem van Oranje. De Spanjaarden, onder leiding van d'Avilla en Mendoza, sneden het leger van de Nassau's bij Mook de pas af en dreven het de

lager gelegen moerassen in waar het leger in de drassige bodem verzwolgen werd. Deze moerassen zijn grotendeels verdwenen bij de aanleg van de Rijksweg onderaan de voet van het heuvellandschap (rond 1840). De buurtschap Riethorst herinnert nog aan dat verleden, evenals de vroegere boswachterswoning "Die Swaere Noodt" aan de Rijksweg in Mook.

Tot de vele slachtoffers behoorden ook Lodewijk en Hendrik van Nassau, destijds 36 en 24 jaar oud. Hun lichamen werden nooit teruggevonden. Drie eeuwen na de Slag op de Mookerheide werd besloten tot de oprichting van een monument voor de gesneuvelde broers. Dit monument is geplaatst in de meest naburige Protestantse kerk en dat kerkje staat in het Gelderse Heumen.

Loop naar de Mookerhei, denk niet meer aan die gruwelijke periode uit onze geschiedenis, maar geniet van hetgeen met name moeder natuur hier voor ons heeft achtergelaten. Op de Mookerheide kunt u uren dwalen en wandelen, onderweg vindt u enkele bankjes om te rusten, vol gekerfd met de namen van vorige bezoekers. Probeer de schapen en Hooglanders te ontmoeten die hier als 'grasmaaiers' dienst doen. Want het gras moet kort blijven om de hei meer kans te geven.

Luister naar de stilte die een enkele maal wordt onderbroken door de roep van een koekoek of het lied van een lijster, merel of nachtegaal. Geniet van de fantastische vergezichten over de lager ge-

legen Maasvallei en over het daarachter gelegen Brabantse land. Een landschap dat zich, ver voorbij de kerktorens van Cuijk en Oeffelt, verliest achter de horizon.

Een bezoeker komt beslist terug. Die heeft zich niet vergist. Een mooier panorama is nauwelijks denkbaar.



*Loop naar  
de Mookerhei*







In de bossen tussen Mook en Groesbeek vindt u Herberg Restaurant 't Zwaantje. Een veelzijdig horecabedrijf, dat durven we wel te stellen. Al decennia lang zijn wij een ware thuishaven voor culinaire genietters, wandelaars, fietsers en gezinnen met kinderen, vakantiegangers en vergadergasten. Jong en oud, door de week en in het weekend, in de vrije tijd of vanuit zakelijk oogpunt: iedereen voelt hier zich thuis!

Ga zitten. Pak een stoel en schuif aan. Lekker eten en drinken. Genieten. Sinds mensenheugenis is 't Zwaantje een plek waar mensen elkaar ontmoeten, lekker eten, ontspannen, feest vieren en lief en leed met elkaar delen.

Mijn betovergrootvader Gerard Me(e)ussen stond al in 1882 te boek als herbergier van 't Zwaantje. Ik vorm nu de vijfde generatie. In al die jaren is het bedrijf veranderd en gegroeid tot wat het nu is: een compleet horecabedrijf waar u kunt eten en drinken op alle momenten van de dag. Ook kunt u er feesten, slapen en vergaderen.

Onze menukaart wisselt (uiteraard) meerdere keren per jaar. Onze koks werken uitsluitend met dagverse en het liefst regionale producten, maar dat mag u ook verwachten van een hofleverancier.

Want sinds 2008 mag 't Zwaantje zich met trots 'Hofleverancier' noemen. Wat dat voor u betekent? Dat wij er alles aan doen zodat u zich de koning te rijk voelt. Leun achterover en geniet!



Een zonnig terras voor koffie met Limburgse vlaai, heerlijk tafelen in ons restaurant, ontspannen lunchen in de herberg, spetterende bruiloft, ongedwongen familiefeest, gezellig personeelsfeest of effectief vergaderen. Vier unieke hotelkamers met elk een eigen sfeer.

Trouwens: wij serveren koffie van Peeze. Voor niet-koffie-kenners lijkt dat een detail, maar voor ons niet!

Door onze ligging zijn wij start-, rust- en ook eindpunt van vele wandel- en fietstochten. We beschikken over een eigen royale parkeerplaats.



Groesbeekseweg 106  
6585 KH Mook

T 024 696 14 34

info@t-zwaantje.nl  
www.t-zwaantje.nl

**Openingstijden:**

maandag gesloten

dinsdag t/m zondag 10:00 uur - 23:00 uur









# Culinaire ervaring in de Molenhoek

9

In het sfeervolle restaurant kunt u genieten van de culinaire creaties van onze keukenbrigade. Wij hebben een traditionele menukaart waar kwaliteit voorop staat. Op ons gezellige terras kunt u genieten van een hapje en een drankje.

Onze internationale keuken biedt een ruime keuze aan vis, vlees, vegetarische en veganistische gerechten, aangevuld met dagverse seizoensproducten. Vanzelfsprekend ontbreken de traditionele gerechten niet. Voor de kleine eter is een speciale menukaart samengesteld met mooie verhalen en gerechten uit de hele wereld. Daarnaast rijpen wij diverse stukken vlees in een Dry-Ager. Dit geeft het vlees die pure smaak die nog maar weinig mensen kennen.

U kunt bij ons gebruik maken van een uitgebreid ontbijtbuffet. Een kopje koffie komen drinken met een stukje gebak. Diners en feesten op maat. High Tea of een High Wine. Kijk op onze website voor alle mogelijkheden die wij u bieden.

Onze keuken opent om 11:00uur voor de lunch of voor de warme eter. Wij zijn 365 dagen in het jaar geopend.

Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die Van der Valk Hotel de Molenhoek u biedt. Wacht niet langer en reserveer een tafel via 024-3580155. U kunt natuurlijk ook gewoon gezellig langs komen.



VAN DER VALK  
HOTEL DE MOLENHOEK

Rijksweg 1  
6584 AA Molenhoek

T 024 358 01 55

receptie@hoteldemolenhoek.nl  
www.hoteldemolenhoek.nl









# Een restaurant met een rijke geschiedenis

11

Grand-café restaurant De Mallejan in Plasmolen bevindt zich in een natuurrijk en recreatief gebied, omringd door bossen en aan de oever van het water in het mooie plaatsje Plasmolen.

De Mallejan bestaat al sinds 1966 en is al die tijd een plek geweest waar vaste en nieuwe gasten graag ontvangen willen worden. Inmiddels in handen van chef René en gastvrouw Silvia, draagt het nog steeds zijn bijzondere karakter.

Bij De Mallejan komen familie, vrienden of collega's samen. Voor de vroege vogels deze zomer vanaf 09:00 uur geopend en nieuw om van te genieten in de prille ochtend:

## **Ontbijten bij De Mallejan.**

Op het aangename terras geniet u van een stuk taart bij de koffie, trakteert u zichzelf op een lunch of geniet u van een diner. Sluit uw week af met een borrel aan onze bar. U kunt bij ons alle dagen van de week en de hele dag terecht. De sfeer van de Mallejan is uitnodigend, vermakend en biedt ook de zakelijke bezoeker voldoende faciliteiten.

Een eigen culinair karakter in de gerechten aanbrengen, is de uitgesproken ambitie van chef René. Dat ziet u terug op uw bord, maar zeker ook in de moderne en gastvrije ontvangst door Silvia in ons restaurant.

"Veelzijdig, gezellig en bourgondisch goed!"



**DE  
MALLEJAN**  
Grand-café restaurant 1966  
PLASMOLEN

Muldershofweg 3  
6586 AG Plasmolen

T 024 696 20 32

info@grandcafedemallejan.nl  
www.grandcafedemallejan.nl

## **Openingstijden:**

maandag t/m zaterdag vanaf 10:30 uur  
zondag vanaf 10:00 uur





# Welkom aan de Mookerplas

12

Ten zuiden van Nijmegen, in de kop van Noord-Limburg, ligt recreatiegebied de Mookerplas in de buurtschap Plasmolen. De Mookerplas is ontstaan door de zand-en grindwinning die er vanaf de jaren 60 plaatsvond. De Grote Siep biedt een breed zandstrand, een ruime ligweide en diverse voorzieningen voor een heerlijk dagje uit.

Kinderen vermaken zich uitstekend op het strand, in het water of op de vele speeltoestellen. Door de open verbinding met de Maas is de Mookerplas een zeer geschikte locatie voor de watersporter. Een botenhelling maakt het mogelijk de boot te water te laten.

Aan de Mookerplas liggen een tweetal jachthavens, een camping en een watersportverhuurbedrijf waar men onder andere kano's kan huren. Langs de Mookerplas liggen goede wandelpaden waardoor al wandelend een rondje om de plas gemaakt kan worden.

De wandelpaden sluiten ook aan op mooie wandelroutes in de omgeving. Dus een uitstekend startpunt voor een stevige wandeling met eventueel een verfrissende duik bij terugkomst.

Recreatiegebied de Mookerplas is 365 dagen per jaar toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. De toegang tot het recreatiegebied is gratis. Bezoekers met een auto betalen parkeergeld.





- 1 Herberg-Restaurant 't Zwaantje
- 2 Van der Valk Hotel De Molenhoek
- 3 Grand-café Restaurant De Mallejan
- 4 De Pannekoekenbakker Plasmolen
- 5 Restaurant - Vesperijs De Plasmolense Hof









## Altijd een feest!

Beleef het "Pannenkoeken eten" gevoel! Komt u gerust langs voor een van de 250 heerlijke pannenkoeken. Van een oer-Hollandse pannenkoek met appel of spek tot een zeer uitgebreide notenpannenkoek. En wat dacht u van een pannenkoek met gesmolten brie, ananas en prei. Voor de liefhebber is het smullen van een overheerlijke pannenkoek met mosselen.

De kinderen hoeven zich niet te vervelen. Zowel buiten in de speeltuin, als binnen in de speelkelder kunnen de kinderen heerlijk spelen. Al ontdekt door vele kinderen. Al genoemd door veel kinderen: de speelgoedwinkel van de Pannenkoekenbakker. En dat kost u geen euro extra. De kinderen mogen betalen met de "Smul". Dit betaalmiddel van de Pannenkoekenbakker wordt gratis verstrekt bij de kinderpannenkoek en het kinderijs. Een uitstapje met de familie, met uw collega's, of zo maar met vrienden? De Pannenkoekenbakker helpt u hier graag bij. Het organiseren is nu een fluitje van een cent. Kijk eens op: [www.dagjeplasmolen.nl](http://www.dagjeplasmolen.nl).



Witteweg 8  
6586 AE Plasmolen

T 024 696 27 99

[plasmolen@pannekoekenbakker.nl](mailto:plasmolen@pannekoekenbakker.nl)  
[www.pannekoekenbakker-plasmolen.nl](http://www.pannekoekenbakker-plasmolen.nl)

**Openingstijden:**  
alle dagen geopend van 11.00 - 20.00 uur









Bourgondisch, sfeervol en huiselijk, midden in de natuur en goed bereikbaar. Vele mensen zoeken die ene speciale plaats waar ze lekker kunnen eten, ontspannen en die aanvoelt als thuis. Restaurant De Plasmolense Hof is zo'n bijzondere plaats.

## Van pension tot restaurant

De fraaie witte boerderij waarin De Plasmolense Hof is gehuisvest, stamt uit 1950 en is uniek gelegen aan de rand van de St. Jansberg. Vroeger was De Plasmolense Hof een pension met in het voorhuis een café, een aantal kamertjes op de verdieping en een grote deel. Vooral veel kunstenaars streken neer bij de Plasmolense Hof en al vanaf het allereerste begin was er sprake van een kunstenaarsstamtafel. Een borreltje in de Plasmolense Hof en dan met de schildersezel het bos in of de St. Jansberg op, om te gaan schilderen. Sinds de jaren 60 is De Plasmolense Hof in bedrijf als restaurant en zijn het café en de deel omgetoverd tot sfeervolle ruimtes. Overigens staat de grote stamtafel nog steeds in het voorhuis, en is ook nu nog een populaire plek om gezellig aan te schuiven voor bijv. een goed glas wijn.

De Plasmolense Hof is aantrekkelijk voor een breed publiek. Doordeweeks veel zakenmensen die een hapje komen eten en die je in het weekend weer terug ziet met hun gezin. De wandelaar die op zondagmiddag een terrasje pikt. De Plasmolense Hof is dan ook een geschikte locatie voor een zakelijke afspraak, feestelijke partij of familiefeest. In overleg is veel mogelijk en wordt er een arrangement op maat samengesteld.

Onze keuken is Frans georiënteerd met frisse en eigentijdse gerechten op de kaart. We passen de à la carte kaart, met de seizoenen mee, zo om de drie maanden aan. Om de culinaire ideeën van de koks te proeven, hebben we doordeweeks een Vorkjesdiner. Vijf kleinere gerechten vormen samen een hele maaltijd. Op zaterdag presenteren wij onze Vesperijs. Vesperijs is een zeer uitgebreid driegangendiner in buffetvorm. Het voorgerecht is een proeverij van diverse, koude lekkernijen zoals salades, gerookte vissoorten en garnituren en bij het hoofdgerecht heeft de gast de keuze uit diverse vleessoorten met bijpassend garnituur. Het nagerecht is een zoete verleiding met heerlijke puddingen, bavarois, vers fruit en ijs. Het is overigens geen zelfbediening, er is altijd iemand behulpzaam bij het samenstellen van de gerechten. Op zaterdag en zondag zijn we vanaf 11.00 uur geopend en is ons terras een heerlijke plek om te lunchen.



Rijksweg 203  
6586 AA Plasmolen

T 024 696 15 97

info@plasmolensehof.nl  
www.deplasmolensehof.nl

## Openingstijden:

dinsdag t/m donderdag vanaf 15.30 uur  
vrijdag t/m zondag vanaf 11.00 uur

## Smullen uit de knapzak!

Ieder weekend maken we op zaterdag en zondag goedgevulde knapzakken. Picknickgerechtjes met alles erop en eraan voor 2 personen. De knapzak is na bestelling bij ons op te halen tussen 12:00 en 14:00 uur. Ook dit is Simpelweg genieten!





**Op de stuwwal van het Rijk van Nijmegen bevindt zich Landgoed Mookerheide met een jachtslot in Jugendstijl. De gevarieerde omgeving leent zich perfect voor een korte wandeling.**



Jan J. Luden kocht in 1903-1904 een stukje niemandsland, arme heide op een heuvel. Bij die aankoop hoorden ook de jachtrechten. Dat zinde de burgemeester niet, maar daar had Luden geen boodschap aan. Sterker nog, op het hoogste punt bouwde hij in de periode 1904-1909 een indrukwekkend jachtslot, zodat hij letterlijk neer kon kijken op de burgemeester. Het jachtslot is in, voor Nederlandse begrippen, unieke Jugendstijl opgetrokken. Na de Tweede Wereldoorlog kwam het complex in bezit van de Zusters van Bethanië. Zij stichtten daar een kindertehuis. Weer later kreeg het jachtslot de functie van hotel. Op dit moment restaureert Natuurmonumenten het complex. Wanneer je het jachtslot betreedt (tip: neem eens deel aan een excursie naar het jachtslot), straalt de oude allure je tegemoet. Je oog wordt direct naar het grote glas-in-lood raam getrokken bovenaan de imposante trap. Je bent getuige van het jachttafereel van Sint-Hubertus, dat daar bijna tot leven komt. Zowel interieur als exterieur horen bij elkaar als een zogenaamd gesamtwerk.

Het jachtslot stond niet op zichzelf. De gehele omgeving werd getransformeerd tot een parkachtig bos met nutstuinen. De

tuinen zijn enkele jaren geleden in oude glorie hersteld, met onder andere een tweetal kassen, waterelementen en een fruitmuur. In de tuin kun je nu bij Zelfgeplukt zelf een geheel natuurvriendelijk geteeld boeket bloemen samenstellen. Ook is er tegenwoordig een natuurbegraafplaats. Overledenen worden hier in de natuur begraven, zonder gedenktekens en dergelijke. Boomboeketten vormen andere bijzondere elementen van de oorspronkelijke parkaanleg. Hierbij werden meerdere bomen in één plantgat geplant. Nu een eeuw later lijkt het daardoor alsof er eiken van vele honderden jaren oud groeien, een prachtig gezicht. Er valt nog veel meer te ontdekken. Wat te denken van een ijskelder en een betonnen boomstambruggetje?



Mee doen met een rondleiding over het landgoed en in het jachtslot. Ook tijdens de restauratiewerkzaamheden gaan de rondleidingen door. Kijk voor data en om in te schrijven op [www.natuurmonumenten.nl/landgoed-mookerheide](http://www.natuurmonumenten.nl/landgoed-mookerheide) en dan doorklikken naar agenda.

Foto's: Bob Luijks



Natuurmonumenten



## Stichting Huys te Moock

De stichting Huys te Moock vierde in het jaar 2019 haar 5-jarig jubileum en is inmiddels een begrip geworden in Mook en Middelaar en omstreken. De stichting zet zich in om de regionale geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog (De Nederlandse Opstand) 1568-1648 terug te brengen in de herinnering van de inwoners van onze streek. Deze, voor de Nederlandse historie, belangrijke periode heeft in onze contreien de nodige sporen achter gelaten en de stichting Huys te Moock probeert ervoor te zorgen dat de verhalen en legendes uit die tijd niet in de vergetelheid wegzakken.

Veel mensen kennen de **Slag op de Mookerheide** waarbij twee broers van Willem van Oranje, de graven Lodewijk en Hendrik van Nassau, met een groot opstandelingenleger hier op onze Mookerheide het onderspit moesten delven tegen een goed gedisciplineerd Spaans leger onder aanvoering van Sancho D'Avila. De legers troffen elkaar hier op 14 april 1574, 6 jaar nadat de Nederlandse Opstand, beter bekend onder de naam "De Tachtigjarige Oorlog" was uitgebroken. Inclusief de aankomst en de plunderingen van het huurlingenleger op 13 april in Mook en Middelaar duurde deze slag hier dus "slechts" anderhalve dag. Maar in die 74 jaar oorlog die daarop nog moest volgen, gebeurde er nog zoveel meer in en rond onze gemeente.

Met de verovering van Nijmegen door de nieuwe Calvinistische Republiek lag Mook, decennia lang precies in het frontgebied van deze eindeloze oorlog. De inwoners van dit gebied werden telkens weer geconfronteerd met oorlogsgeweld, met plunderende en alles verwoestende doortrekkende legers, met vluchtelingenstromen, met bendes struikrovers in een wetteloze wereld en met godsdiensttwisten tussen aanhangers van pastoor en predikant.

Geen wonder dat in deze tijd bewoners, 's avonds bij het haardvuur, zonder krant, televisie en internet, elkaar de gruwelijke en soms ook mooie verhalen over die zware tijd vertelden. Van vader op zoon werden deze verhalen doorverteld en zo ontstonden de legendes die wij nu nog kennen.

Zo is de legende van Kiste Trui tot ons gekomen en natuurlijk ook **de legende** van Onze-Lieve-Vrouw van de Dwaallichtjes, waar we zelfs nog een prachtig kapelletje op de Mortel aan te danken hebben. En zo is er een derde Mookse legende opgedoken uit de tijd van de Tachtigjarige Oorlog.



De Slag begint: Tactiek en ervaring bepalen de afloop.



## Het Mooms Raampje

Het Mooms Raampje is een koekje in de vorm van een Gotsch kerkraampje. Samen met de legende van "het Mooms Raampje" is dit het symbool van de hartelijke en gastvrije ontvangst van alle bezoekers, gasten en toeristen aan Mook en Middelaar.

Ze zijn te koop bij de PLUS in Mook, de SPAR in Molenhoek en bij de VVV in Plasmolen. Het verhaal staat op de verpakking. Ook is er in Plasmolen bij de ijssalon een speciaal "Mooms Raampje ijs" te bestellen.

## Huys te Moock laat de lokale geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog herleven

### 1. Educatief Bezoekerscentrum

In het Educatief Bezoekerscentrum van het Huys te Moock, gevestigd in de VVV in Plasmolen, kunt u op interactieve manier kennismaken met de Slag op de Mookerheide en de Tachtigjarige Oorlog.

### 2. Informatiebord Huys te Moock

Aan de buitenmuur van het Bezoekerscentrum leert u alles over de voorgeschiedenis en het verloop van de Slag op de Mookerheide en haar hoofdrolspelers.

### 3. Speurtocht naar de kist van Kiste Trui

Voor de jongere jeugd (5 tot 11 jaar) heeft Huys te Moock een schatkaart (gratis) met een speurtocht naar de schat van Kiste Trui. Met een echte schat met 'duiten' aan het einde. Leuk als kinderfeestje! Te bevragen bij de VVV in Plasmolen.

### 4. Lespakket

Voor de iets oudere jeugd (groep 7/8 van de basisschool) is een lespakket beschikbaar. Met een (gast-)les op school en/of een begeleide excursie over de heide leren de leerlingen alles over de Slag uit 1574.

### 5. Historische wandeling 'Loop naar de Mookerhei'

Aan de hand van een routeboekje (€ 1.50) loopt u een prachtige wandeling over de Mookerheide waarbij u tegelijkertijd stap voor stap het hele verhaal van de Slag op de Mookerheide 'meemaakt'.

U kunt deze wandeling ook samen met een gids lopen (familie-uitje of bedrijfsbijeenkomst) en/of combineren met een etentje bij een restaurant van het Restaurant Gilde Kiste Trui (zie voor alle mogelijkheden: [www.huystemoock.nl](http://www.huystemoock.nl) of [www.kistetruui.nl](http://www.kistetruui.nl))

## 6. Historische fietsroute

### "Fiets door de Tachtigjarige Oorlog"

U fietst met een routeboekje (€ 1.50) 'door de tijd', via acht afstapplaatsen met markante verhalen over het verloop van de Tachtigjarige Oorlog, langs de beide oevers van het prachtige Maasdal. De terrasjes onderweg staan aangegeven.

## 7. Historische wandeling

### "Beleef Mook in de Tachtigjarige Oorlog"

U maakt in deze wandeling, door de prachtige omgeving van Mook (routeboekje € 1.50), kennis met wat een toenmalige inwoner van Mook mogelijk is overkomen bij de verschillende lokale gebeurtenissen tijdens de Tachtigjarige Oorlog.

[www.huystemoock.nl](http://www.huystemoock.nl)





**Vanaf Landgoed Mookerheide start een fraaie wandeling, gemarkeerd met gele pijltjes. De route voert je langs alle mooie plekjes van Landgoed Mookerheide. Je start de wandeling vanaf de parkeerplaats aan de achterkant van Jachtslot Mookerheide aan de Heumensebaan 2 in Molenhoek. De route is 4,7 km lang. Boswachter Ellen Luijks van Natuurmonumenten neemt je mee.**

Natuurlijk kom je via de gele route voorbij alle hoogtenpunten van het landgoed zelf. Voor informatie over het landgoed verwijzen we je graag naar het betreffende artikel in deze krant. Zodra je het landgoed verlaat, wandel je de glooiende heide op. Met een beetje geluk stuit je op een zandhagedis. Deze verraden zich vooral door het geritsel zodra ze het hazenpad kiezen. Een grotere kans is er op een ontmoeting met Schotse hooglanders. Zij zorgen ervoor dat de heide niet dichtgroeit met gras en bomen. Houd wel voldoende afstand, het zijn geen knuffelkoeien.

Op de twee grotere heidevelden van deze route kom je bij twee schansen, de Heumense Schans en de Mookerschans. Het gaat om verdedigingswerken uit de zeventiende eeuw. De vorm van de Mookerschans is goed te zien vanaf de uitkijktoren. Vanaf deze toren kijk je tevens helemaal uit over het Maasdal met de fraaie kerktorens van Cuijk. In augustus is het hier prachtig wanneer de heide bloeit. Houd de hogere struik-

jes op de heide in de gaten; dit zijn de favoriete plekjes van de roodborsttapuit.

Tussen de heiden van de schansen vind je nog wat kleinere heideveldjes. Deze fungeren als stapstenen, waardoor allerlei dieren die van warmte en zon houden zich tussen de heide-terreinen kunnen verplaatsen. Hier vind je dan ook veel vlin-ders, sprinkhanen en bijen.

Na het verlaten van de heide loop je steeds door verstilde bossen. In de lente wordt je hier getraakteerd op een waar vogelconcert, terwijl je in de herfst struikelt over de vele pad-denstoelen. Geen stukje bos is hetzelfde. Naast eiken en ber-ken kom je ook door stukjes naaldbos. Deze werden in de eerste helft van de twintigste eeuw aangeplant voor de hout-productie en de mijnbouw. Omdat de bossen hier van natu-re niet thuis horen, vormt Natuurmonumenten ze geleidelijk om tot meer gevarieerde bossen. Meer variatie betekent meer ruimte voor allerlei planten en dieren.

Variatie alom dus op deze route, of je nu komt voor de natuur, de cultuurhistorie, de weidse vergezichten of de heerlijke rust. De route van 4,7 km is voorzien met gele pijltjes. Meer infor-matie tref je aan op [www.natuurmonumenten.nl/landgoed-mookerheide](http://www.natuurmonumenten.nl/landgoed-mookerheide) en dan doorklikken naar routes of in de route-app van Natuurmonumenten.





Uit de oude doos betekent: "oud, ouderwets, van vroeger". Ook iets nostalgisch zoals: "uit die goeie ouwe tijd". Dit gevoel kregen de leden van 't Gilde, toen ze op zoek gingen naar een foto van hun pand uit die goeie ouwe tijd. Wat op een aantal foto's opvalt, is dat er aan de gevels niet zoveel gewijzigd is. Rond de Pannekoekenbakker is echter de hele omgeving ingrijpend veranderd en 't huidige Zwaantje lijkt in niets meer op het "noodcafé" van toen. Wat wel bleef is de gastvrijheid waarmee de huidige leden hun gasten tegemoet treden. Gastvrijheid die er niet alleen in die goeie ouwe tijd was, maar die van alle tijden is!



De Mallejan anno 1966.



Hotel-café-restaurant 'De Plasmolense Hof' op een Ansichtkaart uit het begin van de jaren zestig.



Nu de Pannekoekenbakker. Toen in 1955 hotel-café-restaurant 'Bergzicht'.



Het noodcafé 't Zwaantje 75 jaar geleden. In de oorlog is het hele Zwaantje verdwenen en in 1950 is 't Zwaantje herbouwd.



Café Restaurant De Molenhoek was één van de eerste vestigingen van Van der Valk in Nederland.



De gemeente Mook en Middelaar is de noordelijkste gemeente van de provincie Limburg.

De gemeente grenst aan de noordoostzijde aan de Gelderse gemeenten Heumen en Berg en Dal. Westelijk bepaalt de Maas de gemeentegrens met het Noord-Brabantse Cuijk en ten zuiden ligt de gemeente Gennepe.

## Ontstaan

In het verleden waren de plaatsen tussen de Maas en de Duitse grens in bezit van grootgrond-bezitters. Het hele gebied dat nu de provincie Limburg vormt, bestond uit een groot aantal hertogdommen en "heerlijkheden". Het puntje van Noord-Limburg was toen nog Pruisisch grondgebied. Mook lag in het hertogdom Kleef en Middelaar in het hertogdom Gelre.



rivierenlandschap van de Maas met komgronden en uiterwaarden. In Plasmolen aangevuld met het watersportgebied van de Mookerplas en het sprookjesachtige landgoed van de Sint-Jansberg. Verder natuurgebieden in de vorm van een bijzonder stuwwallencomplex met heuvels van zo'n 60 tot 80 m. boven NAP met daarop bossen en uiteraard heide: De Mookerheide. Met behulp van een flink aantal fiets- en wandelroutes kunt u volop van het landschap van onze gemeente genieten. Meer informatie hierover bij het VVV in Plasmolen.



Tijdens de Franse bezetting werd op 23 oktober 1800 de gemeente Mook en Middelaar gevormd. Een oude grenssteen aan de Katerbosseweg in Middelaar herinnert aan de voormalige hertogdommen.

## Landschap

Landschappelijk wordt Mook en Middelaar ook wel de brug tussen Maas en heuvelland genoemd. Binnen de beperkte totale oppervlakte tref je een enorme diversiteit aan. Het





# Tot Zieus!



VAN DER VALK  
HOTEL DE MOLENHOEK



Plasmolen

*De Plasmolense Hof*  
restaurant-vesperije